

Gedachten vanger

Openingsmonoloog De Wijk De Wereld 2019

Zie ook: <https://youtu.be/7Cs2wdDSsek>

Als ergens diep in het
oerwoud een boom omvalt
en er is in de hele wijde omtrek
niemand om het te horen
Maakt dat dan geluid?

Als jij staat te schreeuwen
en het geluid is duidelijk
maar ik zweef een beetje weg
Ben je dan gehoord?

Als je gedachten je bedwelmen
knallen uit je pan
avond na avond
alleen achter het balkon
Is dat tastbaar?

Wat nu als ik achter de muren
de ramen de hoofden
kon tasten, voelen
een ultrarood of
intens paars schijnsel
een vangnet
een reuzengroot gedachten
vangende
bellenblaasbel had?
Wat zou ik horen?

Wijk, hoe adem je?
Wat stroomt jij in en uit?
Wat stroomt er in en uit deze
mensen massa, hersen massa's?
Zijn we massaal eenzaam?
nieuwsgierig?
Aan het piekeren over onze
dochters, zonen, vaders, moeders?

En als je dierbare hier nu zou zijn
volledig, perfect aanwezig
wat had je tegen hem of haar
gezegd?

Mag ik je gedachte?
Diegene die je koestert
of ontkent?

Of diegene waarvan je nog
niet weet dat
je hem steeds steeds steeds
steeds steeds denkt?
Die je tegenwerkt ?
Als een vlieg tegen een raam dat pikt en pikt en
pikt
tot het stukt en stopt
of die je toch verder helpt?
Ik zal hem lichtjes
opvangen omlijsten
in warme handpalmen
dragen zachtjes
wiegen

Dan loslaten in een
geluidsbad
vergezeld door bas, melodie
en high-hat
samen met andere gedachten
in een snelkookpan
even gevangen
om los te laten
gevangen om
gehoord te worden

Ik geef je er misschien wel
opluchting voor terug:

Schouders die ietsjes
makkelijker dansen
Een net wat rozere lichtkrans
bij je grimas
De vrijheid voor je
mondhoeken
om te gáán
Dat je fronsgordijnen
openschuiven en er licht -
Misschien hang ik wel
die stapel natte sokken -
Lucht het op?

Ah toe,
mag ik je gedachte?
Diegene die je koestert
of ontkent?

Ik zal hem lichtjes
opvangen omlijsten
in warme handpalmen
dragen zachtjes
wiegen

Ah toe?

